

Amerikanere opmuntret af Trumps topmøde med Putin

20. juli 2018 (EIRNS) – “Trump holdt skansen over for Putin”, skrev Pat Buchanan entusiastisk i går aftes. Redaktør for Antiwar.com, Justin Raimondi, gav hans ekstatiske artikel i går overskriften “Trump forræderi: Udfordring af imperiet. “Begge artiklers overgivenhed afspejler den anti-etablisementets ånd, som præsidentens mod fremprovokerer over hele landet.

“Ikke siden Robert Welch fra John Birch Society kaldte Dwight Eisenhower en bevidst agent for den kommunistiske sammensværgelse, har sådanne anklager været slynget efter en præsident. Men mens ‘Bircherne’ var lidt udenfor mainstream, er det i dag etablisementet selv, der hyler forræderi! “, skrev Buchanan.

“Hvad forklarer hysteriet? ... Den amerikanske elite er blevet drevet over kanten af Trumps succeser, og deres manglende evne til at blokere ham ... Værst af alt, Trump har klart til hensigt at indfri sine kampagneløfter om at forbedre forholdet til Rusland og komme overens med Vladimir Putin ... Trump siger: Jeg aflyser denne Kolde Krig II, inden den bryder ud som den varme krig, som ni amerikanske præsidenter undgik ... Så foreslog Det Hvide Hus, at Vlad må komme til middagsspising dette efterår.

“Trump kanter sig hen imod det definerende slag for hans præsidentskab: en omformning af den amerikanske udenrigspolitik for at undgå sammenstød og konflikter med Rusland, og en aflysning af en kold krig, som ikke længere er rodfæstet i dette lands nationale interesse, “skrev Buchanan. Efter Raimondos opfattelse blev ”vores politiske classes fuldstændige ondskab udstillet i alt sit mørke ved dens reaktion på topmødet i Helsinki: forræderi-topmødet, kaldte de det ... Udryddelse af menneskeheden – ‘who cares’?”

Almindelige amerikanere tænker ikke som den amerikansk elite,

der betragter USA "som vogter af den internationale liberale orden, en rolle vi har arvet fra briterne, "og det gør Trump heller ikke, skrev Raimondo. "Med alle hans ret åbenbare fejl er han så tæt på at være et ægte menneske som nogen præsident i moderne tid, og foragter derfor med rette den herskende klasses hybris ...

"Med demokraterne, der kræver at vi erklærer en krigstilstand mellem Washington og Moskva, og den neokonservative gruppering i GOP (Grand Old Party, det Republikanske Parti, red.), der tilslutter sig, må præsidenten appellere til folket der valgte ham om at støtte hans udenrigspolitik for fredelig sameksistens med Rusland ... Trumps udenrigspolitiske mission (hvad enten han ved det, eller ej) er at bryde de forældede strukturer og fordomme fra Den kolde Krigs æra, og indvie en ny æra i vores relationer med resten af verden. At dette kommer til at blive smertefuldt og endog traumatisk for vores politiske klasse er uundgåeligt ... "