

Invitation til Schiller Instituttets Gratis Internationale Online- Konference: “I Schillers og Beethovens Ånd – Alle Mennesker Bliver Brødre!”

Invitation til Schiller Instituttets gratis internationale online-konference

Lørdag og søndag den 7.-8. december 2024.

Konferencens tema: I Schillers og Beethovens ånd: Alle mennesker bliver brødre!

Tilmeld dig venligst her.

Mere information senere.

Det er ingen overdrivelse at sige, at verden i øjeblikket oplever den mest dybtgående krise i hele sin historie, alene af den grund, at hvis en af de regionale krige skulle optrappes til en global krig, så ville eksistensen og den så godt som sikre brug af atomvåben føre til udslettelse af den menneskelige art.

Det kan ikke forventes, at det amerikanske præsidentvalg vil løse den fare. Afhængigt af hvem der vinder valget, kan der ske en lempelse af det ene eller det andet aspekt, men de underliggende årsager til krisen som helhed, geopolitikkens fejlslagne aksiom, vil bestå.

Den 30. oktober fremlagde UNRWA's generalkommissær Philippe Lazzarini sit brev fra den 28. oktober til formanden for FN's generalforsamling på X med følgende indledning: »I dag, tilmed mens vi ser ind i ansigterne på børn i Gaza, hvoraf vi ved, at nogle vil dø i morgen, smuldrer den regelbaserede internationale orden i en gentagelse af de rædsler, der førte til etableringen af FN, og i strid med forpligtelserne til at forhindre en gentagelse.« Det er en voldsom anklage at drage denne historiske parallel, men hvem ønsker at debattere den?

Det er ikke kun international lov, der bliver begravet under den smuldrende »regelbaserede orden«, men det orwellske dobbeltsprog og dobbeltmoralen afslører krisens grundlæggende karakter. Hvor er vi nået til, hvis den ungarske premierminister Viktor Orbán kan pege på beviser for, at EU-Kommissionen forsøger at gennemføre et »regimeskifte« mod et af sine medlemslande?

Hvis den samme EU-Kommission bekræfter, at Ukraine gør fremskridt med at opfylde forudsætningerne for at blive medlem af EU, og ignorerer landets aflysning af valg og forbud mod partier og religioner? Og hvis den samme EU-kommission truer Georgien med at afslutte alle forhandlinger, hvis Georgien ikke bryder med Rusland?

Er Rusland »isoleret«, når en stor del af den Globale Majoritet mødes i Kazan og lægger håbefulde planer for fremtiden, baseret på de 5 principper for fredelig sameksistens og engagerer sig i langsigtede udviklingsplaner? Og hvad betyder det for, hvem der isolerer sig selv, når en afstemning i FN's generalforsamling ender med 187-2 for at ophæve USA's sanktioner mod Cuba, hvor kun USA og Israel stemte for at opretholde sanktionerne?

Hvis vi ikke overvinder geopolitikkens ondskab, som resulterede i to verdenskrige i det 20. århundrede, er der fare for, at verden deler sig i to adskilte blokke, et Globalt NATO på den ene side og en BRIKS-Plus Globale Majoritet på den

anden side. I så fald står vi ikke kun over for økonomisk kaos, men også den umiddelbare fare for en global atomar storbrand.

BRIKS-topmødet i Kazan er en milepæl i bestræbelserne på at overvinde 500 års kolonialisme for altid og på at etablere en mere retfærdig og rimelig økonomisk verdensorden, som kan overvinde fattigdom og underudvikling og skabe mellemindkomstlande over hele kloden.

Den indlysende og nemme måde at overvinde faren for krig og konfrontation på er naturligvis at overbevise landene i det kollektive Vesten – de europæiske nationer og tilmed USA – om at samarbejde med denne voksende Globale Majoritet. Hvis Vesten ville gå sammen med BRIKS og hjælpe det Globale Syd med at industrialisere, kunne vi ikke kun stoppe den geopolitiske konkurrence, men vi kunne også begynde at overvinde migrantkrisen på den eneste menneskelige måde: nemlig at skabe betingelser, hvor de mennesker, der nu er flygtninge, i stedet har et perspektiv om at blive involveret i opbygningen af deres egne hjemlande.

For at dette skal blive muligt, er vi nødt til at etablere en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur, som tager hensyn til interesserne i hvert eneste land på planeten, i traditionen fra Den Westfalske Fred, som afsluttede 150 års religionskrig i Europa, fordi de krigsførende parter indså, at der ikke ville være nogen tilbage i live, hvis kampene fortsatte. Hvor meget mere er det ikke sandt i atomvåbnenes tidsalder!

For at lægge en sådan ny arkitektur på bordet planlægger Schiller Instituttet at indkalde til en internetkonference den 7.-8. december med førende repræsentanter og eksperter fra det samlede Vesten og det Globale Syd for at diskutere de principper, som den må baseres på. Og vi vil også tilføje et eksempel på dialog mellem kulturer og civilisationer, med smukke eksempler på stor kunst, for at vise vejen til

etablering af en civilisation baseret på – ikke had, men
kærlighed.