

SCHILLER INSTITUTTET

Fred gennem økonomisk udvikling

Ugeavis 18 – 2014

Glass-Steagall,

en strategisk nødvendighed

Denne artikel optræder som leder i tidsskriftet *EIR, Executive Intelligence Review*, 18. april 2014:

Hvordan kan den hasten, som Det britiske Imperium driver frem, henimod en termonuklear konfrontation mellem USA/NATO-styrker på den ene side og Rusland og Kina på den anden, standses? Ud over at fjerne den britiske håndlanger Barack Obamas finger fra atomknappen i USA er den uerstattelige, strategiske løsning Glass-Steagall.

Hvorfor er Glass-Steagall strategisk? Fordi det bankerotte Britiske Imperium, frataget sin magt, faktisk kan tvinges i knæ ved at vedtage denne lov, præcis, som Franklin Roosevelt vedtog loven for 81 år siden. Som Lyndon LaRouche sagde i sin webcast fra 11. april, 2014, så er den handling, som er nødvendig, »først og fremmest vedtagelsen af Glass-Steagall-loven. Det er Nummer Ét. Det vil løse problemet, for det vil efterlade Wall Street og London med bart ansigt, og bar det ene og det andet. Det er den afgørende løsning.«

LaRouche fortsatte: »Man antager, at Wall Street har en masse penge: monetære værdipapirer, monetære obligationer osv. Men jeg siger, at det er nonsens, og jeg taler med baggrund i Den amerikanske Forfatnings myndighed, som den defineredes af Alexander Hamilton, og Alexander Hamiltons fire begreber, som definerer en politik for De forenede Stater, som værende Det amerikanske Systems Politik – i henhold til loven! Der er ingen, der skal have bailout (statslige bankredningspakker, *-red.*), for gæld til Wall Street. Har du gælden? Så bær den, hvis du kan!«

»For det, vi vil gøre, er ganske enkelt at annullere – indse dette på en ene eller anden måde – *annullere alle gældsforpligtelser over for Wall Street*. Det betyder ikke, at vi vil lukke banksystemet ned; det ville være en myte. Problemet er, ser I, at de fleste mennesker er så dumme, når det kommer til økonomi, og de fleste økonomer, og monetarister generelt, er så dumme, de ved ikke det mest elementære. Og så længe de kan narre den almindelige borger til at tro, at de har værdipapirer dér, som er noget værd, *så er det en vrangforestilling!* Når som helst vil en person, som er inkarnationen af Alexander Hamilton, komme gående og sige, »I fyre er bankerot! Kom ud herfra! I er gået ned! I *har* ingen aktiver af

VIL DU BETALE KASINO-BANKERNES KÆMPEGÆLD? GLASS-STEAGALL NU!



Tom Gillesberg siger

STEM IKKE PÅ EU-FASCISME!

- Støt Schiller Instituttets arbejde

EU-KAMPAGNEBIDRAG KR. 100,-
Send venligst dit bidrag til: Giro 564-8408
eller Homebanking: 1551-5648408 – Tak

Indhold:

- * Glass-Steagall,
en strategisk Nødvendighed s. 1
- * *Helga Zepp-LaRouche:*
I stedet for Tredje Verdenskrig:
For en Eurasisk Union
fra Vladivostok til Lissabon! s. 2
- * Smid Obama ud nu, før han starter
Tredje Verdenskrig s. 4

værdi!« For Det amerikanske System tager ikke højde for penge-aktiver! Vort system er det samme system, som blev anvendt af Massachusetts Bay-kolonien – det samme princip.«

»Pointen er, at penge ikke har nogen iboende værdi. Det er pointen. Det, der *har* værdi, er produktionen af gode ting, nyttige ting, de ting, der forøger arbejdskraftens produktive evne, og så videre. Og vi opererer ud fra et kreditsystem, på præcis samme måde som Alexander Hamilton, *som udtænkte dette system*: Denne del af forfatningssystemet blev udtænkt af ham.«

LaRouches pointe er ikke ukendt for intelligente økonomer og selv kongresmedlemmer og senatorer i USA og parlamentarikere i Europa. Faktisk lyder der det vedholdende omkvæd i bankkredse i disse dage, at verden befinder sig på randen af en total, finansiell eksplosion, værre end den i 2007-08, og at intet andet end Glass-Steagall vil kunne håndtere denne situation.

Wall Street og visse kredse i London er desperate for at undertrykke forslaget for Glass-Steagall. De finansierer kandidater imod fortalere for Glass-Steagall, så som kongresmedlem Walter Jones fra North Carolina, og sender beskeder til andre i Kongressen og delstatskongresserne, som støtter forslaget, beskeder, der siger, at hvis de vil have deres penge til de kommende valg, skal de trække sig. Og de har Barack Obama på deres side.

Det afgørende spørgsmål er et spørgsmål om mod. Et ublodigt slag, med Glass-Steagall, kan knuse et finansimperium, som nu dræber millioner. Kan det gennemtvinges, før det er for sent?

Helga Zepp-LaRouche:
I stedet for Tredje Verdenskrig:
For en Eurasisk Union
fra Vladivostok til Lissabon!

27. april 2014 – Hvis den truende fare for en borgerkrig i Ukraine, som hurtigt kunne eskalere til en regional krig og endda til en termonuklear, tredje verdenskrig, skal overvindes, så skal der omgående konkrete løsningsforslag på dagsordenen. Bortførelsen af OSCE-observatører fredag (25.4) understreger, at tiden til at gøre dette hvert øjeblik kan løbe ud.

OSCE og de, der underskrev Genève-aftalen om Ukraine, må straks, i betragtning af optrapningen af volden i Østukraine, vende tilbage til de fælles beslutninger fra 21. februar og 17. april, iflg. hvilke alle illegale, bevæbnede grupper skal afvæbnes og alle illegalt besatte bygninger, gader, pladser eller andre offentlige rum skal rømmes.

Fortolkningen af denne erklæring fra den amerikanske viceudenrigsminister Victoria Nulands side (som huskes for sit vulgære sprog: »F... EU«), som går ud på, at dette kun vedrører »Separatisterne« i Øst-ukraine, men ikke nazi-besætterne i Kiev, fordi de i mellemtiden har fået »godkendelse« og derfor ikke længere er illegale, er lige så oprørende, som det er arrogant. Men den viser, ligesom interventionerne fra vicepræsident Biden og CIA-chef Brennan i Kiev, under vis protektion elementerne i den »ukrainiske hær«, der håndhæves af Sektor Højre, anvender militær vold mod befolkningen i Østukraine, at der må findes en anden kombination til løsning af krisen. Men der er ingen grund til, at Obamaregeringen skal være involveret i det i en førende position, da USA ikke har nogen strategiske interesser i Ukraine at forsvare, som den amerikanske generalstabschef Dempsey har understreget, og Ukraine heller ikke er medlem af NATO. I stedet må hovedansvaret bæres af EU og Rusland.

Den ukrainske økonom og formand for Ukraines Progressive Socialistparti Natalja Vitrenko har nu stillet det forslag, at Ukraine midlertidigt stilles under en udenlandsk administration, som stilles i fællesskab mellem EU og Rusland, da den nuværende overgangsregering i Kiev tydeligvis er for svag til at gennemføre Genève-aftalen. I en telefonsamtale mellem Ruslands og Tysklands udenrigsministre, Lavrov og Steinmeier, den 25. april, var de begge enige om, at OSCE skulle spille en central rolle i at nå frem til en overenskomst mellem alle ukrainske kræfter om en nedtrapning og afslutning af volden og anvendelse af hæren, altså afvæbning af de illegale enheder, såvel som en dialog mellem disse kræfter om en forfatningsændring.

Det er imidlertid klart, at der slet ikke er betingelser til stede for at præsidentvalget, som er planlagt til den 25. maj, kan gennemføres med succes. I stedet for må en folkeafstemning om muligheden for en føderalisering af Ukraine og en forfatningsreform omgående sættes på dagsordenen. Først da kan der skabes betingelser for et præsidentvalg, som ikke sønderriver landet, men skaber muligheden for dets territoriale integritet eller ordentlige opdeling, som det netop skete med den fredelige separation af Tjekkiet og Slovakiet.

Men endnu vigtigere end disse konkrete skridt til en nedtrapning i selve Ukraine er ændringen af de strategiske rammebetingelser, som skaber kulissen for denne krise. For det er ikke kun Ukraine, hvor gennemsnitsindkomsten er skrumpet ind til mellem 400 og ned til mindre end 300 euro, som er økonomisk fallit. Hele den transatlantiske finanssektor er bankerot. Hverken de fleste amerikanske, »systemrelevan-

te«, TBTF¹-banker eller en stor del af de europæiske banker, som i øjeblikket gennemgår en stresstest gennem ECB og EU-myndigheden EBA (European Banking Authority), er i stand til at overleve uden fortsatte redningspakker og Kvantitativ Lempelse (QE), altså hyperinflationsskabende pengetrykning, mens »Bail-in«, som i mellemtiden er blevet vedtaget som lov, og som altså betyder konfiskeringen af kontohavere og indehavere af bankaktier og -lån, omgående ville resultere i et katastrofalt sammenbrud af realøkonomien.

I dette truende sammenbrud af det transatlantiske finanssystem, som er domineret af London og Wall Street, ligger den egentlige årsag til den akutte krigsfare. For det er den samme, geopolitiske drivkraft, som allerede bestemte forhistorien til Første Verdenskrig, der hersker i London og New York. Ligesom Halford Mackinders og Lord Milners geopolitiske ideologi om den angiveligt uovervindelige interessemodsatning mellem det eurasiske »hjerteland« og de atlantiske »randstater« bidrog til at forberede det skakbræt, hvorpå Første Verdenskrig blev opført, således ser det nuværende, imperiale finansoligarki en trussel i Asiens relative vækst.

Nødvendigheden af, at dette finansimperium – også kaldet globalisering – må absorbere stadig større dele af verden for at tilgodese den primitive ophobning af de derværende ressourcer, står til syvende og sidst også bag NATO's og EU's til stadighed fremadskridende udvidelse mod øst, såvel som også bag inddæmningen af Kina gennem et netværk af militære alliancer i Stillehavsområdet.

Den eneste måde, hvorpå krigsfaren effektivt kan overvindes, ligger derfor i afslutningen af Londons og Wall Streets kasinoøkonomi, som er det, der er krigens drivkraft. I USA vokser der i øjeblikket en udbredt bevægelse frem i befolkningen for genindførelsen af den Glass/Steagall-bankopdeling, med hvilken Franklin D. Roosevelt i 1933 reagerede imod Wall Streets kriminelle udskjelser, som var medansvarlige for krakket i 1929 og 1930'ernes depression. Flere amerikanske senatorer og kongresmedlemmer har i de seneste dage bebudet offentlige begivenheder, hvor de i de kommende uger vil lancere et koordineret initiativ for genindførelsen af Glass/Steagall-loven.

De understøttes i dette forehavende af organisationen »Amerikanere for en Finansreform« og flere end 200 andre demokratiske basisorganisationer, som i fællesskab har fremsendt en e-mail, hvori de opfordrer til opbakning af kampagnen »Luk Wall Street-

kasinoerne ned«. Blandt andet er paraplyorganisationen for fagforeningerne AFL/CIO og talrige borgerrettighedsorganisationer med i denne kampagne. Hvis den amerikanske Kongres indfører det bankopdelingsystem (Glass-Steagall), som er disse kongresmedlemmers faste fortsæt, så har Europa, på grund af det sammenflettede, globale finanssystem, slet ikke noget andet valg end at gøre det samme, og vinke farvel til kasinoøkonomien.

I mellemtiden forbereder Rusland sig for det tilfælde, at skærpsen af sanktionerne, som man har truet med, bliver gennemført, og som pensionerede general Kujat i talkshowet *Berlin-Mitte* med Maybrit Illner med rette har kaldt en »politisk bankerot«, der ville gøre Tyskland mere skade end Rusland. Faktisk kaldte økonomen Sergei Glazjev sanktionerne for en forklædt gave fra himlen, fordi de ville tvinge Rusland til at vende sig bort fra monetarismens indflydelse. Samtidig fremlagde Glazjev et omfattende forslag til en transformation til et russisk kreditsystem, der som sit mål har en tredobling af produktionen, en vækst på 6-7 % af BNP og en styrkelse af handelen med Asien.

I denne periode med den allerhøjeste fare og omvæltning af alle vante forhold stilles Tyskland over for mere grundlæggende spørgsmål, end det nogen sinde har været tilfældet siden 1945. Tyskland kan og må spille en afgørende rolle i overvindelsen af krigsfaren gennem en modig politik med dialog og forhandlinger med Rusland. En debat om denne nødvendighed finder i øjeblikket sted i flertallet af alle institutioner i Tyskland. Derfor må vi acceptere det tilbud, som præsident Putin gentagne gange er kommet med, og som han også nu, på højdepunktet af krisen i Ukraine, atter har gentaget. Visionen om at skabe et fælles eurasiske, økonomisk og humanitært område fra Atlanterhavet til Stillehavet, i hvilket alle EU's nationer og fremtidige nationer, som deltager i den eurasiske integrationsproces, samarbejder til deres gensidige fordel, på en håndgribelig måde er kommet nærmere.

Den kinesiske statspræsident Xi Jinping har sat projektet med opbygningen af den Nye Silkevej og den maritime Silkevej på dagsordenen. Dette modsvarer en meget vigtig byggesten i programmet for Den eurasiske Landbro, som BüSo², siden Sovjetunionen

¹ 'Too Big to Fail', for store til, at man kan lade dem gå bankerot

² Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet; LaRouche-bevægelsens modstykke i Tyskland, er et politisk parti, som, med Helga Zepp-LaRouche som formand, stiller op til EU-parlamentsvalget den 25. maj over hele Tyskland. Følg med i denne spændende kampagne på BüSo's hjemmeside, <https://www.bueso.de/>

nens sammenbrud, har ført kampagne for som forslag til det eurasiske kontinents økonomiske integration.

Vi har nu to muligheder. Enten optrapper vi sanktionerne mod Rusland, dræber os selv økonomisk og ender i Tredje Verdenskrig, som vil betyde afslutningen på den menneskelige art, eller også vedtager vi alternativet: Sammen med USA gør vi en ende på kasinoøkonomien gennem en Glass/Steagall-bankopdelingslov, erstatter monetarismen, som forarmer og dræber flertallet af mennesker, gennem et kreditsystem, som atter genopbygger realøkonomien, og gennem Verdenslandbroen, som i traditionen efter den gamle Silkevej forbinder folkeslagene og nationerne på et højere niveau.

Kun på denne måde kan krisen i Ukraine overvindes!

Smid Obama ud nu, før han starter Tredje Verdenskrig

24. april 2014 – Den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche opfordrede i dag Kongressen til at indlede en omgående rigsretssag imod præsident Barack Obama, før denne starter en termonuklear verdenskonflikt med Rusland og Kina. I kølvandet på vicepræsident Joseph Bidens besøg i Kiev i denne uge genlancerede resterne af Ukraines regering et militært overgreb imod de pro-russiske demonstranter i den østlige del af landet, en overtrædelse af sidste uges Genève-aftale, idet de påstod, at de havde fået grønt lys fra Washington til at lancere militæraktionerne. Aktionerne opflammede omgående situationen med Rusland og forårsagede en hurtig og skarp irettesættelse af USA fra russiske topregeringsfolk. Samme dag erklærede Obama, som i Tokyo mødtes med den japanske premierminister Shinzo Abe, at USA ville påberåbe sig den amerikansk-japanske, gensidige forsvarstraktat i tilfælde af en konflikt mellem Kina og Japan over de omstridte øer i det Østkinesiske Hav. Før Obamas erklæring havde USA's position været at holde sig uden for uoverensstemmelserne omkring øerne og tilbyde amerikansk mægling for at undgå en konflikt.

LaRouche erklærede,

»Disse seneste provokationer burde gøre det klart, at det er nødvendigt at stille Obama for en rigsret omgående. Så længe han sidder i embedet, vil der forekomme flere provokerende hændelser fra hans hånd. Han bringer verden tættere på en termonuklear krig, og han er fuldstændig ligeglad. Putin har regnet ud, hvordan Obama er. Der er nogen i Washington, der skal tage sig af dette her og få Obama ud, før vi kommer ind i endnu en krig.«

LaRouche fortsatte med henvisning til den japansk-kinesiske uoverensstemmelse over øerne og Obamas nye provokation,

»Som nation er vi ansvarlige for det rod, vi skaber. Vi har ikke brug for konflikter, der drives af eventyrpolitik, og har ganske bestemt ikke brug for en konflikt, der opstår over nogle omstridte, ubeboede øer, som rent historisk var områder med fælles fiskerirettigheder. Vi må vende tilbage til den forudgående status.«

GLASS-STEAGALL, IKKE EU-FASCISME

Bankunionen vil tage dine penge og dit liv!

VI HAR LØSNINGEN PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE:

Glass/Steagall bankopdeling:
Skatteydere og bankkunder skal ikke betale for bankers spillegæld

Nyt kreditsystem:
Statskreditter til produktive investeringer og økonomisk opbygning

Infrastruktur–Fusionsøkonomi:
Transformér økonomien med visionære projekter og fusionskraft

Få hele Schiller Instituttets udførlige trepunktsprogram for en økonomisk genrejsning i Danmark:
<http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf>

KOM TIL POLITISK ORIENTERINGSMØDE:

Torsdag 1. maj kl. 19.00

**Schiller Instituttets kontor,
Sankt Knuds Vej 11, kld. tv.,
1903 Frederiksberg C.
Tlf.: 35 43 00 33; mobil: 51 21 72 06
Eller vær med via Google Hangouts**

**Kontakt Aarhus:
Janus Kramer: 28 51 87 50
Hans Schultz: 60 16 40 96**

**Tag Ansvar!
Vær en Nationsbygger!**