



\* [si@schillerinstitut.dk](mailto:si@schillerinstitut.dk) \* [www.schillerinstitut.dk](http://www.schillerinstitut.dk) \*

## To systemer foreligger nu for verden: Hvad du skal vide om økonomi for at skabe en fremtid for menneskeheden

*LaRouchePAC video-undervisningsserie 2018  
i LaRouches økonomi*

*Online lørdage, 23. juni – 11. august, kl. 20 dansk tid.*



31. maj, 2018 – To systemer foreligger for verden. Det ene, det transatlantiske, City of London/Wall Street-finansimperium, har befundet sig i en tilstand af »frit fald« siden krakket i 2007-2008, et finanskrak, som Lyndon LaRouche forudsagde i et webcast, 25. juli, 2007:

*»Det, der er optegnet som aktieværdier og markedsværdier internationalt på finansmarkederne, er vrøvl! Dette er rent fiktive trosobjekter. Der er intet sandt i det; falskneriet er enormt. Der er ingen mulighed for et ikke-kollaps af det nuværende finanssystem – ingen! Det er færdigt, nu! Det nuværende finanssystem kan ikke forsætte med at eksistere under nogen omstændigheder, under noget præsidentskab, under noget lederskab eller noget lederskab af nationer. Udelukkende kun en fundamental og pludselig ændring af det globale, monetære finanssystem vil forhindre et generelt, kædereaktionslignende kollaps. I hvilket tempo, ved vi ikke, men det vil fortsætte, og det vil være ustoppeligt! Og jo længere, det står på, før det stopper, desto værre bliver tingene.«<sup>1</sup>*

Hvordan kunne LaRouche forudsige dette?

Det andet system, der nu er forelagt verden, Verdenslandbroen, bedre kendt som »den Nye Silkevej«, og som af Kina og dets allierede i 140 nationer kaldes »Bælte &

Vej Initiativet«, er et produkt af Lyndon LaRouches 25 års-plus samarbejde med Kina, Rusland og andre nationer. Den umiddelbart fremtidige, opadgående retning for globalt, økonomisk fremskridt er blevet skitseret af LaRouche i en bog med titlen, Jordens kommende 50 år. (*Earth's Next 50 Years*<sup>2</sup>).

Hvordan kan LaRouche, eller nogen som helst anden, forudsige menneskeheden fremtid?

For nylig har LaRouche Political Action Committee (LPAC) lanceret en **Kampagne for Fremtiden**<sup>3</sup>, hvis tre grundsten er:

- 1) Stop det britiske statskup mod USA's præsidentskab;
- 2) Gennemfør Lyndon LaRouches Fire Love for det Amerikanske Økonomiske System; og
- 3) Gå med i Verdenslandbroen, et koncept, som Lyndon LaRouche lancerede i 1990'erne og som blev lanceret af kineserne i form af Ét Bælte, én Vej-politikken, og som nu vedtages af flere end et hundrede lande.

<sup>1</sup> Se: Lyndon LaRouche: »Det britiske Imperium er stadig den civiliserede verdens fjende nr. 1«. Video og dansk pdf. <http://schillerinstitut.dk/si/?p=24433>

<sup>2</sup> [http://www.larouchepub.com/lar/2005/3201\\_next\\_50\\_years.html](http://www.larouchepub.com/lar/2005/3201_next_50_years.html)

<sup>3</sup> <https://action.larouchepac.com/>



Med startdato 23. juni<sup>4</sup> vil LaRouchePAC tilbyde en otteugers undervisningsserie om videnskaben om fysisk økonomi. Alt imens det slet ikke undervises på amerikanske universiteter i dag, på trods af eksistensen i det 19. århundrede af amerikanske økonomer som Matthew og Henry Carey, Friedrich List, E. Peshine Smith og mange andre, så er fysisk økonomi imidlertid det eneste, kompetente grundlag, på hvilket en fremgangsrig fremtid for USA, eller noget som helst andet land, kunne etableres. Med den tyske videnskabsmand Gottfried Leibniz (1646-1716) som oprindelig ophavsmand til videnskaben om fysisk økonomi, og med Benjamin Franklin og Alexander Hamilton, blandt andre, der yderligere fremmede den, så var det Lyndon LaRouche, der opnåede gennembrud i fysisk økonomi i 1950'erne, som gjorde det muligt for ham, i ni forskellige tilfælde, nøjagtigt at forudsige kriser i finanssystemet og økonomien, som alle kunne have været undgået. Som resultat af hans dokumenterede succes, studeres LaRouches ideer udbredt i Kina, Rusland og andre lande.

Bør disse ideer ikke også blive studeret i USA's politiske kredse?

Under og efter sin succesfulde kampagne til præsidentskabet, krævede Donald Trump en implementering af det Amerikanske Økonomiske System, men han har hidtil ikke gjort meget for at vise en videnskabelig forståelse af, hvad det betyder i praksis. Er han i besiddelse af en sådan forståelse? Det er ikke klart: Og så er der det endnu vigtigere spørgsmål: Ved du, hvad det Amerikanske Økonomiske System er? Kunne du tænke dig at vide alt

om virkelig økonomi, og ikke penge? Er du parat til at kæmpe for at vinde denne viden?

De dårlige nyheder er: Hvis du har taget et kursus i økonomi på et universitet, er det stensikkert, at du ikke aner, hvad det Amerikanske Økonomiske System er, for det undervises ikke på noget kendt universitet. Det eneste, der undervises, er en eller anden form af britisk monetarisme. Hvis dine lærere overhovedet nævnte fysisk økonomi, fik du sandsynligvis fejlagtigt at vide, at det Amerikanske System er baseret på Adam Smiths frihandelspolitik fra hans bog, *Wealth of Nations* (Nationernes velstand) – imod hvilken politik George Washingtons og Alexander Hamiltons Amerikanske Revolution faktisk blev udkæmpet!

Der er sat andre fælder for enhver ideologisk smag. Hvis du er Republikaner, er du sandsynligvis blevet hjernevasket til at følge Milton Friedman. Hvis du er Demokrat, er du sandsynligvis tilhænger af John Maynard Keynes. Hvis du er socialist, er det sikkert og vist, at du ikke ved, at marxistisk økonomi blot er endnu en anti-amerikansk gren af britisk økonomi. Så hvordan kan en person undfly den indoktrinering, der går for at være uddannelse? Hvis du ikke ønsker blot at være en undersåt til det anglo-hollandske, liberale, imperialistiske system; hvis du ønsker at befri USA og resten af verden fra vores både historiske og nutidige, britiske fjende; hvis du ønsker at være virkelig mentalt fri til at forme en positiv fremtid for menneskeheden, så er det eneste, reelle valg, du har, at lære at forstå Lyndon LaRouches arbejde og visdom, den mest succesfulde, økonomiske forudsiger – forecaster – i historien og den eneste, videnskabelige fortæller for det Amerikanske Økonomiske System i verden i dag.

<sup>4</sup> Online lørdage 23. juni – 11. august, kl. 20 dansk tid.

I et 8-ugers kursus i LaRouches økonomi, vil du blive udfordret til at stille spørgsmålstejn ved alle de accepterede, men ikke desto mindre falske, aksiomatiske antagelser, der i stigende grad siden Anden Verdenskrig har forvoldt ødelæggelse i denne nation og meget af den øvrige verden, og som fortsat er en forhindring for skabelsen af et Nyt Paradigme for Global Fred, baseret på økonomisk udvikling. Hvad der er vigtigere endnu, så vil du lære de anti-entropiske, videnskabelige principper, der ligger til grund for menneskehedsens ubegrænsede fremtid. Og allervigtigst, ved at udfordre og ved at have modet til at ændre dine egne aksiomer – forudfattede, ubegrundede meninger – vil du blive udfordret til at gøre skabelsen af dette Nye Paradigme til dit livs mission.

Se tilmelding m.v. på LaRouchePAC's hjemmeside:  
[https://action.larouhepac.com/nyc\\_class\\_series?utm\\_source=lpac.co](https://action.larouhepac.com/nyc_class_series?utm_source=lpac.co)

## **DISPOSITION:**

### **1. Om LaRouches opdagelse (23. juni)**

Introduktion baseret på den oprindelige, videnskabelige opdagelse, som LaRouche gjorde i årene 1948-52, hvor han tilbageviste konceptet om entropi, som Norbert Wiener var fortaler for, og i stedet udviklede et koncept om fysisk økonomi, baseret på studier af Heraklit, Platon, Riemann og Georg Cantor, og som han senere supplerede gennem studier af Nicolaus Cusanus. Disse studier førte til, at LaRouche modsatte sig enhver monetaristisk teori, der var knyttet til Britisk Ostindisk Kompagnis system for frihandel, globalisering og postindustrielt samfund og i stedet vedtog Gottfried Leibniz' fremgangsmåde med fysisk økonomi (Society and Economy), som senere blev til Alexander Hamiltons Amerikanske Økonomiske System, ud fra LaRouches mere avancerede, videnskabelige grundlag. Will Wertz er underviser på denne lektion.

### **2. Potentiel relativ befolkningstæthed og energigennemstrømningstæthed (30. juni)**

I denne lektion vil vi diskutere LaRouches koncept om potentiel relativ befolkningstæthed og den hermed tilknyttede idé om nødvendigheden af at øge graden af forøget potentiel relativ befolkningstæthed gennem videnskabelige opdagelser og implementeringen af nye teknologier, baseret på disse opdagelser, og som øger energigennemstrømningstætheden i produktionen. Dette koncept repræsenterer en videnskabelig tilbagevisning af Det britiske Imperiums fremstød for en reduktion af verdens befolkningstal og en begrænsning af teknologisk fremskridt, som det reflekteres i de falske ideologier med »Grænser for vækst« og »Det postindustrielle samfund«. Dennis Speed er underviser på denne lektion.

### **3. Den politiske økonomis termodynamik (7. juli)**

I denne lektion vil vi udfordre svindelen med termodynamikkens 2. lov (entropi), som hævder, at et økonomisk systems energi nødvendigvis afmattes, og vi vil i stedet, i modsætning til denne falske ideologi, fremføre det kon-

cept, LaRouche har udviklet, nemlig, at universet ikke er en lukket, termodynamisk proces, men at både menneskelig eksistens som helhed såvel som også levende processer generelt i virkeligheden er anti-entropiske. Denne lektion vil fokusere på Nicolaus Cusanus' bevis for, at cirklen ikke kan kvadreres således, som Arkimedes hævdede, og at  $\pi$  ikke er et irrationelt tal, men snarere et transcenderende tal. Denne Cusanus' opdagelse fører gennem Riemann og Cantor og til konceptet om det ontologisk uendelige; det begreb, at succesfuld menneskelig økonomi er en fortsat mangfoldighed af successivt højere, økonomiske platforme. Will Wertz er underviser på denne lektion.

### **4. Definitionen af økonomisk værdi (14. juli)**

Alt imens det store flertal af såkaldte økonomer fokuserer på monetær værdi, så definerer Lyndon LaRouche derimod økonomisk værdi som et mål for den økonomiske proces' anti-entropiske, frie energi. For at opnå dette, må man fokusere på videnskabelig forskning og teknologier med stadigt øgende, højere energigennemstrømningstæthed. Dette er det, som LaRouche refererer til som videnskab som drivkraft. Eksempler herpå i nyere amerikansk historie omfatter Manhattanprojektet og Apolloprojektet. For at udvide menneskelig økonomi, må vi fokusere på sådanne områder inden for grundforskning som fusionskraft, interplanetær flyvning og kolonier på Månen og Mars. I denne lektion vil vi fokusere på, hvad der kræves for at opnå en tendens mod forøgelse af systemets frie energi, som det reflekteres i LaRouches behandling af forholdet  $S'/C+V$ . Dennis Speed vil undervise denne lektion.

### **5. Hvordan teknologi frembringes (21. juli)**

I løbet af de seneste halvtreds år har vi i det transatlantiske område undergået en modrevolution imod videnskab og teknologi. Dette har antaget form af en pseudo-videnskabelig ideologi for en radikal miljøbevægelse, der promoveres af Verdensnaturfonden, skabt og styret af prins Bernhard af Holland og prins Philip af Det britiske Imperium. Denne modrevolution bredte sig med 1960'ernes modkultur. I stedet for videnskab, gik Nietzsches og Heideggers eksistentialisme grassat på universiteterne. I denne lektion vil vi yderligere udforske Platons princip om hypotesen om den højere hypotese versus Aristoteles' induktive/deduktive metode som basis for det Nye Paradigme, som Lyndon LaRouche er fortaler for. Hvilke ændringer må foretages i sammensætningen af arbejdsstyrken således, at dette nye paradigme kan opnås? Hvilke ændringer må foretages i vores uddannelsessystem? Will Wertz underviser denne lektion.

### **6. Afslutning af den monetære teori (28. juli)**

I denne lektion vil vi fokusere på den monetære teoris fejlslutninger som helhed. Monetarisme i alle dens former er baseret på Aristoteles' oligarkiske model. Monetarisme er intet andet end et system til oligarkisk imperiekontrol. Alle monetarismens teorier går tilbage til Britisk



Ostindisk Kompagni og dets betalte ideologer, Adam Smith og Jeremy Bentham. Hele metoden er at fornægte menneskelig kreativitet som kilden til rigdom og i stedet definere mennesker som værende motiveret af primitive drivkræfter, såsom sult, sex osv. Adam Smith var ophavsmænd til dogmet om frihandel, om at købe billigt og sælge dyrt, alt sammen på usynlig vis styret af magien om markedet. Bentham forsvarede åger og pæderasti. Monetarisme, inkl. dens mere moderne udtryk af von Hayek (østrigsk-britisk) og John Maynard Keynes (britisk), er et angreb på den Amerikanske Forfatnings princip om det almene velfærd. Penge er i sin rette forståelse ikke målet i sig selv, men er snarere en kreditpolitik, der er designet til at fremme en forøgelse af potentiel befolkningstæthed. Dennis Speed er underviser på denne lektion.

#### **7. Lønninger og befolkning (4. august)**

Hvis økonomien ikke ekspanderer på en anti-entropisk måde, vil nedsættelse af lønninger nødvendigvis føre til en nedgang i livskvaliteten af de segmenter af befolkningen, der forlader folkeskolen tidligt og dem, der bliver pensionister, og som omfatter en nedgang i kvantitet og kvalitet af sundhedsydelser. En afgørende nedgang er reduktionen af husstandes frugtbarhed. Det, der starter som en nedgang i fødselsraten, fører til eutanasi. En accept af postindustrialisme og grænser for vækst, markedets usynlige hånd, åger osv., som alle er baseret på en accept af entropi, fører til en dødkultur. For at vende denne trend omkring i det transatlantiske område, foreslår LaRouche, at vi må forhindre en stigning i faste udgifter, øge graden af arbejdere, der er beskæftiget med fremstilling af faste aktiver (anlægsaktiver) til mindst

50 %, reducere procentdelen af arbejdsstyrken, der er beskæftiget med fremstilling af råmaterialer, øge den absolutte størrelse af arbejdsstyrken, beskatte gevinster af åger i en grad, hvor den udslettes, øge skatnedsættelsen for økonomisk afhængige ved at tage den nødvendige fødselsrate i betragtning samt øge antallet af videnskabsfolk og specialister inden for forskning og udvikling til 50 %. Kort sagt, så må vi øge arten af singulariteter i den produktive proces' anti-entropiske selvudvikling. Will Wertz vil være underviser på denne lektion.

#### **8. Basal infrastruktur (11. august)**

Siden 1969 har vedligeholdelsen af USA's infrastruktur ligget under det nødvendige for at opretholde status quo. For blot at bringe vores infrastruktur op på niveauet for 1970, ville det kræve billioner af dollar. I modsætning til dem, der er fortalere for at privatisere vores infrastruktur, fremfører LaRouche derimod, at infrastruktur er statens ansvar. Dette ansvar kan imødekommes på fire måder: 1) direkte udgifter på budgettet; 2) føderale og andre statslige selskaber såsom TVA; 3) lovregulerede offentlige forsyningsvirksomheder (transport o. lign.) 4) lovregulerede private, kommercielle, mellemstatslige og statslige (delstats-) forsyningsvirksomheder. Så nødvendigt, som det end er at reparere eksisterende infrastruktur, så understreger LaRouche imidlertid, at vi altid må gå frem fra toppen og ned, dvs., ud fra fremtidsperspektivet. Hvad er den næste, økonomiske platform, der kræves for at opnå menneskehedens fortsatte, anti-entropiske vækst? Ud fra dette standpunkt taler LaRouche for, at vi bygger nye byer fra bunden, baseret på synspunktet om at udvikle bymæssige centre på Månen, som Krafft Ehrlicke har talt for. Dennis Speed vil undervise denne lektion.